

**06/04/2006**

## **Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ**

Το «Υγεία» μέσω προσφάτων ανακοινώσεων αλλά και ενεργειών γνωστοποίησε την πρόθεση του και την φιλοδοξία του να προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδίου σύναψης στρατηγικών συμμαχιών με άλλους φορείς. Πρώτο σημαντικό επίτευγμα αυτού του σχεδίου ήταν η σύναψη της συμφωνίας με το «ΜΗΤΕΡΑ». Πιστεύουμε ότι σύντομα θα διευρυνθεί και με άλλους φορείς αυτή η συμφωνία και να δοθεί μέσω κοινής δράσης η δυνατότητα να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των προσπαθειών μας, να πετύχουμε οικονομίες κλίμακος και να αυξήσουμε τον κοινωνικό ρόλο τόσο του «Υγεία» όσο και των συμμάχων μας.

Η κοινωνική προσφορά και ο κοινωνικός ρόλος του «Υγεία» κατέχουν σημαντικό μέρος του σχεδιασμού της νέας διοίκησης του «Υγεία» και η αναβάθμιση του ρόλου αυτού αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο .

Πρώτη, μικρή ενδεχόμενα, αλλά συμβολική απόδειξη αυτής της επιδίωξης είναι η παροχή αύριο 7 Απριλίου, που έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα υγείας σε όσους επιθυμούν να προσέλθουν στα εξωτερικά ιατρεία του Υγεία να εξετασθούν δωρεάν. Όσες εργαστηριακές εξετάσεις κριθούν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν στα Κεντρικά Εργαστήρια θα διεξαχθούν επίσης δωρεάν.

Η συμμετοχή του Υγεία κάθε χρόνο την ίδια μέρα θα είναι διαρκώς αυξανόμενη. Η κοινωνική προσφορά του Υγεία δεν περιορίζεται σε αυτήν μόνο την παροχή. Σύντομα θα είναι σε θέση να ανακοινώσει πολύ ευρύτερες πρωτοβουλίες και εύχεται να βρει αρκετούς συνοδοιπόρους.

## ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑ

Η άποψη των γιατρών του «Υγεία», για την αφιερωμένη στην υγεία ημέρα, εκφράσθηκε από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου κ.Β. Σεϊτανίδη.

Ο WHO έχει καθιερώσει την 7<sup>η</sup> Απριλίου ως ημέρα Υγεία. Τι ακριβώς είναι το νόημα αυτής της καθιέρωσης ; Η Υγεία είναι κάτι που όλοι εκτιμούμε, όλοι αναζητούμε, επιδιώκουμε και θέλουμε σαν πρώτιστο αγαθό.

Και όμως.

Η Υγεία είναι το αγαθό με το ανυπολόγιστο αντίκτυπο στην ευτυχία του ανθρώπου, παραγνωρίζεται, παραμερίζεται, αγνοείται από τους ρυθμούς και τις τάσεις της σύγχρονης ζωής. Η έλλειψη σεβασμού στο σώμα μας, η κακομεταχείρισή του έχει ως αποτέλεσμα τα δύο βασικά νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνος) με τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ατομική οικογένεια και εθνική ευημερία στο 50% των περιπτώσεων να είναι αυτοπροκαλούμενα.

Η καθιστική ζωή, η υπερφόρτωση του σώματος με ζωϊκά λίπη, η κατανάλωση ουσιών, το κάπνισμα υποσκάπτουν συστηματικά καθημερινά την υγεία μας. Δεν αναφέρω βέβαια την απίστευτη δυστυχία και τις γενικότερες επιπτώσεις από τα τροχαία.

Οι γιατροί του «Υγεία» λειτουργοί και υπηρέτες της υγείας, που ζουν καθημερινά τον πόνο, το άγχος και την δυστυχία που προκαλεί η απώλειά της συμβολικά και μόνο αύριο, που εορτάζεται η μέρα της υγείας θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε όποιους έχουν την ανάγκη και θέλουν να εξεταστούν.